



45. ÅRGANG

3

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

2020

SOGNET

**KIRKEBLAD FOR
NØRRE SØBY OG HEDEN SOGNE**



Kirke og Corona

Viking - ran, ild og sværd

Med Grønland i hjertet

Sogneudflugt - Menighedsrådsvalg

Gudstjenester og arrangementer

MENIGHEDSRÅDET

Formand: Leif Sædholm Nielsen
tlf. 81617219
mail: leif@saedholm.dk

Næstformand:
Jane Dahl Sørensen
tlf. 29381799
mail: janes49@outlook.dk

Kasserer: Svend Abel
tlf. 20823822
mail: svheabel@gmail.com

Kirkeværge: Leif S. Madsen
tlf. 42523415
mail: leif.s.madsen@outlook.com

Sekretær:
Annemette Møller Hansen
tlf. 30223261
mail: annemette-hansen@live.dk

Kontaktperson:
Bente Nielsen
tlf. 61427219
mail: bente@wheel.dk

Lisbeth Bertelsen
tlf. 26257491
Mail:: klb@aaarslevnet.dk

Jane Vad
tlf. 50415475
mail: janehvjadsen@hotmail.com

Sognets hjemmeside:
www.nrsoeby-heden.dk

SOGNEPRÆST

Elisabeth Engell Jessen
tlf. 65901063, mobil: 61184362
mail: meje@km.dk
Træffes bedst hverdag kl. 10-14
Mandag er fridag
Under Elisabeths Jessens syge-
fravær varetages embedet af,
Pensioneret provst Erik Fonsbøl
Højbolund 21, Svanninge
5600 Faaborg, tlf. 23303424
mail: Erik@fonsboel.dk

GRAVER: Kitty Thoustrup
tlf. 65901318, mobil: 21443050
mail: nshkirker@mail.dk
Mandag er fridag

ORGANIST: Mogens Pedersen
tlf. 22993614
mail: Musik@pedersen.mail.dk

KIRKESANGER

Kristina Hedelius-Strikkertsen
tlf. 40612277
mail: khedeliuss@gmail.com

REGNSKABSFØRER

Dorrit Jensen, tlf. 62610789
mail: dj@dj-regnskab.dk

SOGNET/kirkebladet

Redaktionen:

Leif Sædholm, Ansvarshavende
Elisabeth Engell Jessen
Lisbeth Bertelsen
Steen Christensen

MENIGHEDSRÅDSMØDER

torsdag 27. august
torsdag 17. september
torsdag 29. oktober
Alle møder afholdes i konfir-
mandstuen klokken 19.00 – og
er åbne for alle.

NØRRE SØBY KIRKE

Kirkesevej 20, Nørre Søby
5792 Årslev

HEDEN KIRKE

Byvej 2, Heden
5750 Ringe

Kirkebilen

P.T. INGEN ORDNING

Har du behov for transport til
kirke, kan du henvende dig til
undertegnede, senest fredag kl.
12.00 så finder vi en løsning.
Bente Nielsen tlf 6142 7219

Næste nummer af SOGNET

udkommer primo nov. 2020
Deadline næste nummer:
Mandag den 28. sept. 2020

Forsidefoto: Steen Christensen
Se tekst side 6.

Kirke og Corona



»Jeg slukker for varmen i kirken indtil videre.«

Sådan sluttede kirketjeneren i Sdr. Nærå en fællesmail til medarbejderne dengang i marts, hvor nedlukningen af landets kirker blev bekendtgjort som et værn mod spredning af coronasmiten. Egentlig vel bare ment som en tør konstatering, men

den ramte lige i hjertet, for det var jo præcis det, der skete. Der blev slukket for varmen i kirken.

Og Gud ske lov for det, kan man sige – situationen taget i betragtning. Mon ikke de fleste trods alt er enige om, at det var godt, der blev lukket ned for vores samfund, så smitten blev inddæmmet mest muligt. Jeg er i hvert fald stolt over at leve i et land, hvor man rent faktisk sætter hele samfundet i stå bare for at passe på de (os) gamle og svage. Som bekendt bør et samfunds værdi ikke måles på bruttonationalproduktet, men på, hvordan det behandler de allersvageste.

Nu er situationen lettet så meget, så kirkerne er blevet åbnet igen så småt, men den historiske nedlukning har alligvel givet stof til eftertanke. Ganske som på alle andre områder i samfundet, hvor man pludselig fik meget mere tid sammen med sin familie – ikke rejste nær så meget og i det hele taget fik skruet gevaldigt ned for det normale hæsblæsende liv, vi har vænnet os til at leve. Vi blev ligesom standset op og fik tid til at tænke lidt mere over den måde, vi lever på.

Jeg hører ikke til dem, der mener, at gudstjenesten har en eller anden magisk funktion i vores forhold til Gud. Lidt firkantet sagt ser jeg mere gudstjenesten som Guds tjeneste for os end som vores tjeneste for Gud. I gamle dage – og måske også lidt endnu – blev

gudstjenesten opfattet som en form for modydelse til den almægtige Gud – en form for offergave, der skulle formilde guden, så han til gengæld sørgede for fred og gode år til mennesker. Derfor gjaldt det også om at gøre gudstjenesten og ikke mindst gudshuset så fornemt som muligt, så Gud blev glad og ikke vendte sig fra folk – for så var Helvede løs.

Heldigvis belærte Grundtvig os om det sande kristne gudsforhold – bl.a. i salmen: »Tør end nogen ihukomme hjertets søde morgendrom:«

*Huset med de høje sale
tømmes kun af skaberhånd,
må fra Himmelen neddale
som til støvet Herrens Ånd;
vi af bløde bøgestammer,
under nattergalesang,
bygge kun et gæstekammer
til en himmelsk altergang.*

Eller som han skriver i »Velkommen igen Guds engle små«:

*Vor hytte er lav og så vor dør,
kun armod er derinde,
men gæstet I har en hytte før,
det drages vi til minde;
er kruset af ler og kagen tør,
deri sig engle finde.*

Det er ikke os, der skal præstere den fornemme og gudvelbehagelige gudstjeneste for at formilde den vrede Gud. Nej det er Gud selv, der skaber den sande gudstjeneste i vores lave hytte eller ydmyge gæstekammer. Guds kærlighed eller nåde er som bekendt ikke det mindste afhængig af vores indsats – vores troværdighed eller vores elskværdighed. Den er der bare.

Men hvad er gudstjenesten så, når den gamle religiøse og kultiske fernis ligesom er pillet af?

Ja, jeg ser først og fremmest gudstjenesten som en opladning. Hvis vi prøver at forestille os, at vi var mobiltelefoner, så var vi ikke meget værd, hvis ikke vi jævnligt blev opladet. Det ved enhver, der har oplevet at løbe tør for strøm. Og det er sådan en livsopladning, gudstjenesten forestiller. En livsopladning til fællesskab med hinanden og med Gud. Og jeg kan kun give Grundtvig ret i, at sådan en opladning til vores daglige liv med hinanden – i hvert fald for os i Danmark – fungerer langt bedre i den lave hytte af bløde bøgestammer end i den imponerende katedral eller det fornemme tempel. Fordi det er så langt mere ægte menneskeligt og nærværende og dermed opbyggeligt – hvor de imponerende rammer ofte virker fremmedgørende og let undertrykkende – i hvert fald på mig. Og hvad bliver der så af opladningen?

Vi skal oplades. Og det bliver vi bedst ved at være sammen med hinanden og sammen med vores Gud. Ved at synge sammen. Ved at spise sammen. Ved at lytte sammen til livets tale om den kærlighed, der har vore hjerter – ved at bede sammen og ved sammen at opføre og opleve den forunderlige forbundenhed, der knytter os alle sammen sammen i et guddommeligt fællesskab med hinanden – ja, med hele universet og med alt, hvad der lever og er.

Og derfor er det dejligt, at vi nu kan samles igen til vores stilfærdige lille gudstjeneste blandt bløde bøgestammer og med nattergalesang og blive opladet. Den sommersammenkomst der måske alligevel betyder mere for os og for vores fællesskab, end vi gik og troede.

Da jeg var lille, troede jeg, at når man var kristen, så var det, fordi man gerne ville i himlen engang. For det var, hvad jeg havde hørt – også selv om det lød lidt kedeligt med den evige salmesang. Da jeg så blev lidt mere voksen og fornuftig, forlod jeg med et foragtligt skuldertræk min barnetro. Ja, det troede jeg i hvert fald. Nu er jeg ikke så sikker mere. For hvis himlen nu er kommet til jorden – hvis Guds rige nu er midt iblandt os, som Lukas hævder, og hvis Gud selv er blevet menneske, som de siger, ja, så er himlen måske slet ikke så fjernt fra os i tid og rum, men netop der, hvor mennesker mødes i kærlighed – hvad enten det nu er i kirken eller andre steder. Og der vil jeg gerne være med.

Én ting har coronakrisen under alle omstændigheder lært mig, og det er, hvor meget det menneskelige fællesskab betyder, og hvor vigtigt det er at værne om det.

Erik Fonsbøl



Sogneudflugt for hele familien den 29. august 2020



Årets sogneudflugt i juni måtte pga. covid-19 flyttes til august, men heldigvis er programmet kun blevet ændret en smule.

Årets sogneudflugt går til Jelling, med besøg på Oplevelsescentret Kongernes Jelling. På turen dertil gør vi stop ved Grejsdal Kirke, som er en helt moderne kirke beliggende i den kønne Grejsdal ved Vejle. Grejsdal Kirke er tegnet af Vejlearkitekten Jens Malling Pedersen og blev indviet i 1961. Et medlem af menighedsrådet har lovet at fortælle os lidt om kirken.

Efter besøget i kirken kører vi til Jelling, hvor vi spiser en god middag på Jelling Kro, før vi besøger Oplevelsescentret "Kongernes Jelling". Besøget indledes med et foredrag med billeder og fortælling i foredragssalen. Vi hører om vikingekongerne Gorm og Harald, deres runesten og den gigantiske palisade, der blev rejst for mere end 1000 år siden. Efter foredraget er der tid til at udforske Oplevelsescentret og

hele Monumentområdet på egen hånd. Her kan man også se de to Jellingesten og den smukke Jelling Kirke, der blev udsmykket i år 2000 i forbindelse med fejringen af 1000 året for kristendommens indførelse i Danmark. Hele området er optaget på UNESCO's verdensarvsliste, og Oplevelsescentret har i 2017 fået en europæisk pris for bedste formidling. I Oplevelsescentret kan man gå på opdagelse i vikingetidens Jelling, og gennem moderne digitale sanseoplevelser kan man få et levende indtryk af vikingernes liv og tro. Når vi har set os mætte i det hele, kører bussen os hjem med en kaffe- og kagepause undervejs et kønt sted.

Turen starter med afgang kl. 9:30 v. Nr. Søby kirke. Inden da vil der kl. 8:30 blive budt på rundstykker og kaffe i konfirmandstuen i Nr. Søby, men man kan sagtens vente med at stige på bussen til kl. 9:30. Vi vil være hjemme ca. kl. 17:30. Pris: 150 kr., der betales i bussen. Tilmelding efter princippet 'først-til-mølle' senest d. 12. august til Jane Sørensen, mobil 29381799, mail: janes49@outlook.dk. Giv ved tilmeldingen venligst besked, om man vil være med til rundstykker og kaffe inden busturen.

Lisbeth Bertelsen



'Viking – ran, ild og sværd'

**Foredrag med Jeanette Varberg
Torsdag d. 24. september
kl 19.30 i Nørre Søby kirke.**

I tiden efter dele af det mægtige Romerriges fald udviklede Europa nye stærke kongeriger, hvor mange kongeslægter antog den nye kristne tro.



I norden holdt folkene og kongerne fast i den gamle tro på Odin og den nordiske mytologi, og presset fra den kristne kejser Karl den Store mod danernes grænse i slutningen af 700-tallet satte gang i en række vikingeangreb. Der blev startskud til det, vi i dag kalder vikingetiden.

Foredraget med Jeanette Varberg giver et indblik i, hvordan Norden udviklede sig fra slutningen af jernalderen og frem til begyndelsen af middelalderen. Var vikingerne bare en bande pirater, som fik held til at erobre store dele af Europa, eller var det del af et veltilrettelagt modangreb på de kristne riger, som forsøgte at omvende de hedenske skandinaver ?

Vikingerne satte uden tvivl et afgørende mærke på verdenshistorien, og foredraget dykker ned i nogle af de mest fremtrædende slag og konger fra tiden - også de mindre kendte.

Leif Sædholm

Dette foredrag er i samarbejde med Nørre Lyndelse menighedsråd.

Udsigt fra mit vindue

I de sidste måneder med frivillig isolation, karantæner, samvær med afstand m.m. har det været en kærkommen mulighed for fordybelse og refleksion.

Rutiner er blevet brudt op og dagligdagen har ændret karakter. For mig personligt, som pensionist, har forskellen måske ikke været så stor bortset fra at de sociale aktiviteter er sat på standby, og samvær med venner og familie – ikke mindst børnebørnene – har været lukket ned. Billedmæssigt har jeg stadig haft den luksus, at kunne opsøge og fordybe mig i landskaberne, himmelen, havets uendelige vidder og lysets og farvernes uafbrudte skiften. På Facebook blev der tidligt i Corona forløbet oprettet en international gruppe, View from my window, hvor man kunne slå et billede op der beskriver tid og sted af udsigten fra ens vindue.

De millioner af billeder der til dato er sendt ind, beskriver den forskellighed folk på kloden rammes af når de isoleres fra deres sædvanlige liv. Nogle kikker ind i en trang baggård, andre skuer ud over deres svømmepøl. Billeder af mennesketomme millionbyer eller mennesker der er fanget i slum og elendighed, eller fra overfyldte hospitaler. Jeg kikkede ud af mit vindue en tidlig morgen og hørte en flok gæs flyve over huset. Jeg kunne høre på deres skræppen, at det måtte være kortnæbbet gås, og vidste at de nu havde sat kursen mod ynglepladserne på Svalbard.

Straks fyldtes mit indre blik af smukke minder og erindringsbilleder fra mine rejser til Lofoten, Island, Svalbard og Grønland. Jeg følte mig draget med på rejsen og hilste gæssene en god færd over det barske Nordatlanten og til et gensyn med polaregnetens klare luft.

Steen Christensen



KONFIRMATION 2020

Traditionen tro skulle vi have haft konfirmation i Nørre Søby kirke – 2. Søndag efter Påske – i 2020 den 26. april.

Corona-situationen bevirkede, at alle konfirmationer i foråret blev aflyst. Vor vikar-præst Erik Fonsbøl har i samarbejde med provstiets øvrige præster fået placeret alle konfirmationerne henover sommeren og efteråret.

Efter aftale med konfirmanderne og deres forældre, kunne Erik Fonsbøl den 22. maj meddele at konfirmationen i Nørre Søby kirke bliver lørdag den 27. juni 2020 kl. 10.00.

Den 27. maj startede konfirmationsforberedelserne igen, så de unge mennesker kan være helt klar til den store dag.

Menighedsrådet siger tak til konfirmanderne og deres forældre, samt til Erik Fonsbøl, at der trods alle corona retningslinjerne kan afholdes konfirmation her i foråret. I ønskes alle en rigtig dejlig dag.

Når dette nummer af »SOGNET« udkommer er den store dag afviklet – håber alle havde en uforglemmelig dag

Med Grønland i hjertet

Torsdag d. 8. oktober kl 19.30 i konfirmandstuen fortæller Erik Fonsbøl om sin tid i Grønland

Det kom sig egentlig af, at jeg som soldat i flyvevåbenet i 1970 blev sendt til Grønnedal i Grønland som vejrobservatør. Der var jeg i et halvt år og nød den grønlandske sommer med de stille dybe blå fjorde og de knejsende bjerge i Sydgrønland. Det var en natur, som gjorde indtryk ved sin majestætiske storhed, sin piskende voldsomhed og sin fuldkomne stilhed. Jeg kom hjem igen med Grønland i hjertet så at sige, og da jeg fik tilbud om at komme til Grønland som præst, når min studietid var ovre, svarede jeg uden betænkning ja tak. Det krævede så, at jeg fik min eksamen i teologi og også bestod en prøve i grønlandsk.



Fiskenæsset



Zion's Kirke, Ilulissat

Da det var klaret i 1981, rejste jeg og min familie til en lille bygd, der hedder Fiskenæsset, som ligger nogenlunde midtvejs mellem Nuuk og Paamiut på vestkysten. Her var jeg præst i tre meget spændende og lærerige år. I 1984 rejste vi så til Ilulissat, som også kaldes Nordgrønlands perle, hvor vi boede og arbejdede i to år, og efter syv år som præstefamilie på Nordvestfyn kom vi igen til Grønland i 1993. Denne gang til Qaqortoq i Sydgrønland, hvor vi var i tre år.

Så jeg synes, jeg har et rimeligt godt kendskab til både den grønlandske natur og til de mennesker, vi kom til at leve sammen med deroppe, og jeg har også gjort mig mine tanker om den 4000 år gamle kultur, disse mennesker er rundet af – den særlige grønlandske folksjæl, som er blevet formet i mødet med den danske kultur og den kristendom, som grønlænderne har taget til sig som deres egen.

Jeg glæder mig til at vise jer lidt billeder deroppefra, og jeg glæder mig ikke mindst til at fortælle om mit møde med Grønland og med de mennesker, vi kom til at følges med for en tid på vores livsvandring.

Erik Fonsbøl

Nøj..det er for børn!

Søndag d. 6. september kl. 12.00
i Nørre Søby kirke



Velkommen til en festlig workshop for børn søndag d. 6. september 2020, hvor vi skal synge sammen med fagter, krop, stemme, klap og

masser af sjov og spas. Det er den erfarne og anerkendte sanger, komponist og korleder Janne Wind, der kommer forbi til et par timers sang og kor med alle sangglade børn og deres forældre – og gerne også bedsteforældre!

Aldersgruppen vil være ca. 5-9 år, og vi skal synge swingende rytmiske sange – blandt andet nogle af Janne Winds egne melodier fra konceptet PopSalmer.dk

Vi synger efter gudstjenesten søndag d. 6. september fra kl. 12-14 inkl. en pause med saftvand og kiks. Det er gratis at være med.

Tilmelding, gerne inden d. 1. september, til Lisbeth Bertelsen:

klb@aarslevnet.dk el.

mobil: 26257491



Nr. Søby Forsamlingshus

Fællesspisning

Onsdag 16. sep. KL. 17.30

Torsdag 22. okt. KL. 17.30

JULEFROKOST.

Lørdag 14. nov. KL. 18.00 til 01.00

Tilmelding til fællesspisning til:

Gerda Tlf. 24988630

Helle Tlf. 24602438

FRAMELDING senest 8 dage før.

Temafest: 26. sep.

Mere info senere.

Julemesse 22. nov.

Det kommer igen!

Foråret 2020 blev for os alle helt anderledes, end vi havde tænkt. Det gjaldt også kirkens arrangementer, som måtte aflyses pga. covid-19. Heldigvis kan vi glæde os over, at nogle af disse arrangementer blot er udskudt:

Sogneudflugten rykkes til d. 29. august, Kertemindekorets forårskoncert bliver til en julekoncert, og TriOro opfører Percolesis "Stabat Mater" Palmesøndag i 2021.

Og heldigvis sker der også mange andre ting i kirken, som I kan læse om i bladet.

Damesalon!

Alle damer uanset alder i Nr. Søby og Heden Sogne inviteres til frokost i konfirmandstuen i Nr. Søby.

Kom og få en hyggelig snak over et stykke mad og lidt drikkeelse. Få nogle dejlige timer sammen med nogen, du måske ikke kender – og nogen du allerede kender – i Nr. Søby og Heden. Vi skal blot hygge os, snakke om løst og fast - og evt. synge et par højskolesange sammen.

Tidspunkt: Første torsdag i hver måned kl. 11:00 – 13.

Vi starter i september, dvs. torsdag d. 3. september.

Tilmelding søndagen inden til:

Marianne Andersen, tlf. 65902220 eller Lisbeth Bertelsen, mobil 26257491. Vi bestiller smørrebrød og laver kaffen, og så betaler man, når man kommer.

Pris: 60 kr.

Drikkevarer medbringer man selv. Oprydningen hjælpes vi ad med. Menighedsrådet står for arrangementet.

*Marianne Andersen og
Lisbeth Bertelsen*



Menighedsrådsvalg 2020

Orienteringsmøde den 19. august 2020
kl. 19.00 i konfirmandstuen Nørre Søby

Valgforsamling den 15. september 2020
kl. 19.00 i konfirmandstuen Nørre Søby

P.g.a. corona-krise blev **orienteringsmødet** den 12. maj aflyst og ny dato fastsat til 19. august. På orienteringsmødet vil menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

På **valgforsamlingen** afholdes valget til menighedsrådet. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der afholdes en skriftlig afstemning, hvor sognets folkekirkemedlemmer stemmer på de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

I en periode på fire uger efter valget er der mulighed for at udløse et eventuelt afstemningsvalg ved indlevering af kandidatliste med stillere. Et evt. afstemningsvalg skal afholdes tirsdag den 17. november 2020.

Baggrunden for den nye valgforsamlingsmodel er at opnå en større grad af demokratisk legitimitet. Det vil sige, at det skal være lettere og mere ligetil for alle, der har lyst, at komme med i menighedsrådet i deres sogn.

HUSK - mød op til orienteringsmødet den 19. august 2020 - og hør nærmere om reglerne for valgforsamlingen samt arbejdet i menighedsrådet i dit sogn - måske du har ideer/ønsker til nye tiltag el. arrangementer i og omkring Nørre Søby og Heden kirker.

Nørre Søby-Heden Menighedsråd
Bente Nielsen





Program for Brugerhuset Varmestuen

Juli – Oktober 2020

Mandag: gymnastik fra 10.30 til 12.00.

Tirsdag: bob fra 10.00 til 12.00

Onsdag: strikkedamer fra 14.00 til 16.00.

Rengøringsdag lørdag d. 25 juli kl. 9.00.

Vi starter med morgenkaffe,, derefter rengøring, vi slutter med frokost kl. 12.00. Sidste lørdag i måneden er der lørdagsfrokost fra 12.00.

Fællesspisningen

Fredag den 14. aug.2020 kl 18.00

Fredag den 11. sep. 2020 kl 18.00

Fredag den 9. okt. 2020 kl 18.00

Fredag den 13. nov. 2020 kl 18.00

Fredag den 11. dec. 2020 kl 18.00

JULEFROKOST

Tilmelding: til Else Larsen telefon 24 85 11 29 senest mandagen før.

Udlejning af Varmestuen

Borgere i Nr. Søby og Omegn kan leje lokaler i Brugerhuset Varmestuen, Røjlevej 6b.

Max 25 personer, henvendelse 3 uger før brug til Else Larsen på telefon 24851129.

VARMESTUENS SOMMERUDFLUGT

Sommerudflugt – 26. august 2020 hvis corona'en tillader det.

Onsdag den 26. august 2020 kl.

13.00 kører vi i bus til Lille Aalund

Have i Klovborg nær Nørre Snede.

En have i engelsk stil med rosenhave, rododendronskov m.m.

Efter ca. 1,5 times kørsel er vi fremme ved haven. Vi får en kop kaffe og kage, herefter er der tid på egen hånd til at se den smukke have.

Kl. 16.30 kører vi hjemad og på vej gør vi holdt ved Fjelsted Skov, hvor vi får serveret en menu bestående af: Gammeldags oksesteg med grøntsager, sødt og surt, samt waldorfsalat.

Fløderand med flødeskum og frugt. Efter en god dag er vi hjemme i Nørre Søby ca. kl. 19.30

Pris 250,00 kr for denne dejlige udflugt. Beløbet betales inden den 20. august på konto 828 0003502228 eller i huset.

Tilmelding til Else Larsen tlf. 2485 1129, senest 17.august
VEL MØDT

Bestyrelsen



Program for Humlehavens Venner

Juli – august – september – oktober

Der er følgende fredagscaféer i efteråret 2020, hvis corona'en tillader forsamlings og Humlehaven åbner op for det.

Fredagscafé den 25. september 2020 kl 14.30.

Fredagscafé den 30. oktober 2020 kl 14.30.

Fredagscafé (Julestue) den 27. november 2020 kl 14.30.

Hvem der kommer og spiller og underholder os vides ikke på nuværende, men vi har noget i støbeskeen. Prisen for entre ved fredagscafé er kr. 40,00 for kaffe og kage samt underholdning.

SENIORSTRIK

I perioden september til november vil der være seniorstrikk hver torsdag formiddag fra 9.30 til 11.30, første gang den 3. september

Der strikkes til julecaféen.

Hvis vi p.g.a. Corona'en ikke må være på Humlehaven, kan vi strikke i Varmestuen.

Fællessang

tirsdag d. 27. oktober kl. 10.00
i Heden kirke



Vi mødes i Heden kirke for at holde et Syng Dansk-arrangement. Syng Dansk – eller Spil Dansk, som

det egentlig hedder – er et landsdækkende projekt, der i hele uge 44 sætter fokus på dansk sang og musik.

Det vil vi gerne være med til i Nr. Søby – Heden, og derfor mødes vi denne formiddag for at synge forskellige danske sange sammen, både fra Højskolesangbogen og fra andre sammenhænge.

Så tag din nabo i hånden og mød op til en times hyggelig fællessang. Vi byder også på en kop kaffe og en småkage undervejs. Alle er velkomne.

Mandegildet for Nørre Søby og omegn

afholder møde den første fredag i måneden klokken 10.00 til klokken 12.00. Mødet holdes i fodboldklubens lokaler på sportspladsen i Nørre Søby. På møderne aftales fortløbende aktiviteter. Vel mødt

Torsten Refstrup tlf. 2011 5169
Regner Seidler tlf. 6590 1505

Høstgudstjenester med ekstra musik og samvær

Søndag d. 20. september kl. 10.00
i Heden kirke

Her medvirker fløjtenist Rosa Bundsgaard, og efter gudstjenesten tilbydes en let frokost i Graverhuset.

Af hensyn til servering beder vi venligst om tilmelding: Lisbeth Bertelsen, mail: klb@aarslevnet.dk, mobil 26257491.



Søndag d. 27. september kl. 10.00
i Nørre Søby kirke

Her vil John Olsen medvirke med sin trompet, og efter gudstjenesten tilbydes en let frokost i konfirmandstuen i Nr. Søby.

Af hensyn til servering beder vi venligst om tilmelding: Lisbeth Bertelsen, mail: klb@aarslevnet.dk, mobil 26257491

Arrangementer

Onsdag den 19. august kl. 19.00
Orienteringsmøde i konfirmandstuen.

Lørdag den 29. august kl. 9.30
Sogneudflugt til Jelling.
Rundstykke og kaffe fra kl. 8.30 i konfirmandstuen.

Torsdag den 3. september kl. 11.00
Damesalon i konfirmandstuen.

Søndag den 6. september kl. 12.00
Workshop for børn med Janne Wind i Nørre Søby kirke.

Tirsdag den 15. september kl. 19.00
Valgforsamling i konfirmandstuen.

Torsdag den 24. september kl. 19.30
Foredrag med Jeanette Varberg i Nørre Søby kirke.

Torsdag den 7. oktober kl. 11.00
Damesalon i konfirmandstuen.

Torsdag den 8. oktober kl. 19.30
Erik Fonsbøl fortæller om sin tid i Grønland. Det er i konfirmandstuen

Tirsdag den 27. oktober kl. 10.00
Fællessang i Heden kirke.

Gudstjenesteliste

JULI	Nørre Søby	Heden	Præst	
05. juli	09.00		Erik Fonsbøl	
12. juli		10.00	Erik Fonsbøl	
19. juli	10.00		Erik Fonsbøl	
26. juli		09.00	Erik Fonsbøl	
AUGUST				
02. august	09.00		Erik Fonsbøl	
09. august		10.30	Erik Fonsbøl	
16. august	10.30		Erik Fonsbøl	
23. august		10.00	Erik Fonsbøl	
30. august	10.00		Erik Fonsbøl	
SEPTEMBER				
06. september	10.30	09.00	Erik Fonsbøl	
13. september	11.30		Erik Fonsbøl	
20. september		10.00	Erik Fonsbøl	Høstgudstjeneste
27. september	10.00		Erik Fonsbøl	Høstgudstjeneste
OKTOBER				
04. oktober		10.00	Erik Fonsbøl	
11. oktober	11.30		Erik Fonsbøl	
18. oktober		10.00	Erik Fonsbøl	
25. oktober	10.00		Erik Fonsbøl	
NOVEMBER				
01. november		10.00	Erik Fonsbøl	